



Evangelische Gemeente Gods

van Badhuis tot Bidhuis

Visie voor de toekomst



Ons motto

Internationale gemeente – een gemeente voor iedereen!

*'Eén Heer, één geloof, één doop;
één God en Vader van allen,
Die daar is boven allen
en door allen en in u allen.'
(Efeze 4:5-6)*



Ons doel

Door een gemeente voor iedereen te zijn willen we iedereen die dat wil een thuishaven geven in Gods gezin en hen op de eerste plaats naar Jezus leiden; in dienstbaarheid naar God en elkaar samen groeien in het geloof om meer en meer op Christus te gaan lijken in gedrag en daden en elkaar toerusten voor de dienst en levensmissie in de gemeente en in het universele koninkrijk van God, opdat Gods heerlijkheid in de gemeente en haar omgeving gezien en geprezen zal worden.



Om dit doel te bereiken willen we in de komende jaren:

- Met betrekking tot evangelisatie inspirerende samenkomsten organiseren die zijn afgestemd op de behoeften van jong en oud door het instellen van een voorbereidingsteam
- Gaven en talenten ontdekken (vooral bij de nieuwkomers) en inzetten door taken in de gemeente functioneel te verdelen en werken aan de structuren en onze leiders toerusten
- Het gebedsleven versterken door toerusting en praktijk in huiskringen – we willen vooral in gebed gemeente- en persoonlijke groei van God van God verwachten en ook onze opdracht leren kennen door de leiding van Gods Geest.
- Koffiemiddag nadrukkelijker promoten en meer aandacht geven aan diaconie
- Groeien naar een gemeente waar elke leeftijdsgroep zich thuisvoelt
- Ons gebouw vernieuwen – moderniseren

Om dit doel te bereiken willen we in de komende jaren:

- Asielzoekerswerk voortzetten, zodat gevluchte christenen een nieuw tehuis vinden – ook in onze gemeente
- Deelnemen aan interkerkelijk jeugdwerk
- Het hartstochtelijk geloofsleven versterken door ‘te wortelen in het geloof’ door gerichte bijbelstudie over de leerpunten van de gemeente in alle kringen en daartoe drie toerustingavonden of weekenden met gastsprekers organiseren
- Communicatie verbeteren door liefdevolle relaties na te streven en te vernieuwen en daarbij de onderlinge onrust door dingen die in het verleden zijn misgegaan uitbannen, mede door het beter nakomen van afspraken en vooraf overleg betreffende alle onderwerpen waarvoor in de gemeente draagvlak nodig is; urgente gebedsvragen en aandachtspunten communiceren in de WhatsApp-groep Gego Brunssum



Wat willen we zijn over 5 jaar?

- Een biddende gemeente
- Een gemeente met nieuwe jonge leiders (secretaris, penningmeester, etc.)
- Een gemeente met zo mogelijk een nieuwe (deeltijd)pastor
- Een gemeente met een comfortabel en gemoderniseerd gebouw
- Een gemeente met een gezond bijbels fundament
- Een gemeente waar je je geestelijk leven kunt 'bijtanken'
- Een net even anders gemeente: geen ledenregistratie en met een boodschap over en de beleving van de eenheid van alle christenen



We hebben relaties met:

Freikirchlichen Bund der Gemeinde Gottes (D)
European Committee Church of God Europe
Christliche Bildungsstelle Fritzlar
Church of God Anderson (USA)
Church at the Crossing, Indianapolis (IN – USA)
Pastor Steve Rennick
Pastors Treebeek

Kinderhulpwerk Nederland – KWH Global Care
Stichting Gave
Stichting VLOT



Onze huidige werkstructuur:

Stichting – momenteel driekoppig bestuur

Denktank – om biddend onze richting te vinden en voor het doorspreken en plannen van activiteiten

Adriaan Bais – seniorpastor

Roelof Braad – 2^e pastor-secretaris/penningmeester

Overige sprekers: Eric van Ommen en Robert Severin

Bidstond twee maal per week

1x per maand algemeen op de 2^e maandag

Bijbelstudieavonden voor asielzoekers

Wekelijkse koffiemiddag op donderdag

Samenkomstvoorbereidingsteam

Regelmatige bezoekers: 52 – de meeste zondagen 35 aanwezig

Actieve leden: ca. 25

